



Benjamin Hersh is behalve een Joodse evangelist, ook zanger, pianist en liedschrijver. David Bond van CWI¹, interviewde hem, waarvan hieronder een verkorte versie



VERVULLING VAN GEKOESTERDE HOOP

KUN JE IETS VERTELLEN OVER JE JEUGD EN OPVOEDING?

Ik ben opgegroeid in een welgesteld liberaal Joods gezin. Ik heb veel geleden onder de trauma's die mijn familie zijn overkomen. Bar Mitzva deed ik op mijn vijftiende in plaats van op mijn dertiende jaar. Wij lazen iedere ochtend de Siddeor (gebedenboek), hielden de sabbat, bezochten regelmatig de synagoge en vierden de Joodse feesten. Mijn vader droeg dan tefillien (gebedsriemen) en ik een talliet (gebedssjaal). Mijn opvoeding gaf mij een sterke Joodse identiteit. Alles wat christelijk was, was bij ons verboden.

WERD JE ALS KIND MET ANTISEMITISME GECONFRONTEERD?

Ja, in mijn schooltijd. Mijn broer en ik gingen naar een school, die onderdeel was van een klooster. Ik herinner me dat een lerares eens opstond en zei: "Kijk eens die twee kinderen. Zij hebben Jezus gekruisigd". Toen een bekende christelijke filmproducent in onze

school een film over godsdienst zou komen maken, werd mijn ouders verteld dat het niet goed zou zijn als twee Joodse kinderen hiervan deel zouden uitmaken. Het waren mijn eerste ervaringen met antisemitisme. Ook op andere scholen hadden we te maken met antisemitische uitingen. Kinderen tekenden mij bijvoorbeeld uit met een grote neus. Maar niet alleen de kinderen, ook docenten maakten antisemitische opmerkingen.

ZOCHT JE TOEN AL NAAR DE ZIN VAN HET LEVEN?

Als kind stelde ik altijd vragen aan mijn rabbijn, zoals: "Wie is God?". Ik vroeg mij af waarom de Holocaust had plaatsgevonden. Mijn grootvader maakte deel uit van de bevrijdingslegers en we hebben veel familie in de oorlog verloren. Maar de rabbijn had geen antwoord. Later begon ik het occulte te onderzoeken. Ik raakte verstrikt in New Age, tarotkaarten, astrale projectie, Boeddhisme, shintoïsme, enz. Nergens vond ik echter de ware vervulling van wat ik zocht.

1. Christian Witness to Israel, een Britse organisatie die het Evangelie deelt met Joodse mensen.

[Lees verder op pg. 15 >](#)

HOE RAAKTE JE IN HET EVANGELIE GEÏNTERESSEERD?

Mijn belangstelling voor Jezus ontstond pas op volwassen leeftijd. Hoewel ik denk dat dat het resultaat was van sommige zaadjes, die al in mijn kinderjaren waren gezaaid. Een vriendje had mij namelijk een keer meegenomen naar een christelijke samenkomst, waar ik het verhaal hoorde over de wonderbare visvangst. Met Kerst ging ik, om wat geld te verdienen, met mijn broertje mee langs de deuren kerstliedjes zingen. Op een keer klopten we op een deur. Een vriendelijk christelijk echtpaar deed open. Ze vroegen of wij wisten waar het met Kerst werkelijk om ging. "Ja, om cadeautjes!", antwoordde mijn broer. Toen vertelden ze ons Wie Jezus was. Gelukkig hebben we zulke getuigende christenen vaker in ons leven ontmoet.

Op een dag werd mijn vrouw ernstig ziek. Ik gaf pianolessen en een van mijn leerlingen zei dat het goed zou zijn om zijn voorganger een keer te ontmoeten. We gingen op die uitnodiging in. Deze man was zo vervuld van het Evangelie, dat in die ontmoeting met hem, mijn vrouw haar leven aan de Heere gaf. "Jij hebt Hem ook nodig", zei hij tegen mij. Hij nam mij mee door de Psalmen en de Profetieën. Ik werd zo overweldigd door de boodschap van Messias Jesjoea, dat ik uiteindelijk ook mijn leven aan Hem gaf.

Daarna vond ik het echter heel moeilijk om naar een kerk te gaan. Ik zag het kruis en voelde dat ik mijn Joodse wortels inclusief mijn ouders en voorouders had verraden. Pas vele jaren later ervoer ik tot een vollere kennis van Jezus Christus te zijn gekomen.

HOE REAGEERDE JE FAMILIE?

Het is een understatement als ik zeg dat ze niet erg gelukkig waren. In feite vonden ze mijn geloof in Jezus een belediging. "Hoe kun je zoiets doen?", vroeg mijn moeder. Ook zij was in haar kinderjaren ervan beschuldigd Jezus te hebben vermoord.

De relatie met mijn familie is nu goed, zolang ik maar niet – zoals ik eerst deed – getuig van mijn geloof.

WAT BETEKENT JE JOODS ZIJN NU VOOR JE?

Het is heel belangrijk voor mij. Zo'n vijf of zes jaar geleden vertelden enkele mensen – overigens goed bedoeld – dat ik nu niet meer Joods was. Ik kreeg echter een verlangen om me weer te verdiepen in Hebreeuws en legde contact met een Messiaanse gelovige. Hij legde mij uit dat ik nog steeds Joods was, ja zelfs compleet Joods was geworden.

Vroeger stelde ik mijn grootmoeder vaak de vraag wanneer zij dacht, dat de Messias zou komen. "Niet in mijn tijd, kind!" antwoordde ze dan. Maar sinds ik Jezus als mijn Messias en Redder heb leren kennen, realiseer ik mij dat Hij de vervulling is van de verwachting die het Joodse volk koestert. Wat geweldig in mijn hart te mogen weten dat ik niet langer hoeft te wachten; de Messias is reeds gekomen!

Benjamin Hersh heeft zijn eigen stichting opgericht 'Binyamin Ministries'. Door middel van Messiaanse muziek en onderwijs deelt hij in Engeland het Evangelie met zijn Joodse volksenoten. Kijk op www.binyamin.org voor meer informatie en zijn cd met messiaanse liederen.

"Sinds ik Jezus als mijn Messias en Redder heb leren kennen, realiseer ik mij dat Hij de vervulling is van de verwachting die het Joodse volk koestert"